

## Jean-Claude Colin

was de stichter van de paters  
Maristen – de priesters en broeders  
van de Sociëteit van Maria.



Jean-Claude werd aan het eind van de 18de eeuw geboren in een door de revolutie verscheurd Frankrijk. Hij was overtuigd dat Onze Lieve Vrouw een groep mannen en vrouwen wilde om in deze wereld vol verwarring en uitdagingen haar werk te doen.

Vanuit deze inspiratie baande hij de weg voor een nieuwe familie van religieuzen en leken in de Kerk.

Onder het leiderschap van Colin, hun stichter en geestelijke vader, gaan Maristen als missionarissen de boodschap van Christus verkondigen. Ze proberen dit te doen in de geest van Maria, vriendelijk en respectvol, waarheen ze ook gezonden worden, tot aan de uiteinden der aarde.

In onze dagen bidden Maristen over heel de wereld dat Jean-Claude Colin grotere bekendheid mag krijgen en dat mensen hem meer gaan vereren. Nu het proces van zijn zaligverklaring is begonnen, smeken Maristen op zijn voorspraak Gods genade af over zich zelf en over de mensen die aan hun pastorale zorg zijn toevertrouwd.

## Jean-Claude Colin

was de stichter van de paters  
Maristen – de priesters en broeders  
van de Sociëteit van Maria.



Jean-Claude werd aan het eind van de 18de eeuw geboren in een door de revolutie verscheurd Frankrijk. Hij was overtuigd dat Onze Lieve Vrouw een groep mannen en vrouwen wilde om in deze wereld vol verwarring en uitdagingen haar werk te doen.

Vanuit deze inspiratie baande hij de weg voor een nieuwe familie van religieuzen en leken in de Kerk.

Onder het leiderschap van Colin, hun stichter en geestelijke vader, gaan Maristen als missionarissen de boodschap van Christus verkondigen. Ze proberen dit te doen in de geest van Maria, vriendelijk en respectvol, waarheen ze ook gezonden worden, tot aan de uiteinden der aarde.

In onze dagen bidden Maristen over heel de wereld dat Jean-Claude Colin grotere bekendheid mag krijgen en dat mensen hem meer gaan vereren. Nu het proces van zijn zaligverklaring is begonnen, smeken Maristen op zijn voorspraak Gods genade af over zich zelf en over de mensen die aan hun pastorale zorg zijn toevertrouwd.

## Jean-Claude Colin

was de stichter van de paters  
Maristen – de priesters en broeders  
van de Sociëteit van Maria.



Jean-Claude werd aan het eind van de 18de eeuw geboren in een door de revolutie verscheurd Frankrijk. Hij was overtuigd dat Onze Lieve Vrouw een groep mannen en vrouwen wilde om in deze wereld vol verwarring en uitdagingen haar werk te doen.

Vanuit deze inspiratie baande hij de weg voor een nieuwe familie van religieuzen en leken in de Kerk.

Onder het leiderschap van Colin, hun stichter en geestelijke vader, gaan Maristen als missionarissen de boodschap van Christus verkondigen. Ze proberen dit te doen in de geest van Maria, vriendelijk en respectvol, waarheen ze ook gezonden worden, tot aan de uiteinden der aarde.

In onze dagen bidden Maristen over heel de wereld dat Jean-Claude Colin grotere bekendheid mag krijgen en dat mensen hem meer gaan vereren. Nu het proces van zijn zaligverklaring is begonnen, smeken Maristen op zijn voorspraak Gods genade af over zich zelf en over de mensen die aan hun pastorale zorg zijn toevertrouwd.

## Jean-Claude Colin

was de stichter van de paters  
Maristen – de priesters en broeders  
van de Sociëteit van Maria.



Jean-Claude werd aan het eind van de 18de eeuw geboren in een door de revolutie verscheurd Frankrijk. Hij was overtuigd dat Onze Lieve Vrouw een groep mannen en vrouwen wilde om in deze wereld vol verwarring en uitdagingen haar werk te doen.

Vanuit deze inspiratie baande hij de weg voor een nieuwe familie van religieuzen en leken in de Kerk.

Onder het leiderschap van Colin, hun stichter en geestelijke vader, gaan Maristen als missionarissen de boodschap van Christus verkondigen. Ze proberen dit te doen in de geest van Maria, vriendelijk en respectvol, waarheen ze ook gezonden worden, tot aan de uiteinden der aarde.

In onze dagen bidden Maristen over heel de wereld dat Jean-Claude Colin grotere bekendheid mag krijgen en dat mensen hem meer gaan vereren. Nu het proces van zijn zaligverklaring is begonnen, smeken Maristen op zijn voorspraak Gods genade af over zich zelf en over de mensen die aan hun pastorale zorg zijn toevertrouwd.



[www.jeanclaudecolin.org](http://www.jeanclaudecolin.org)



[www.jeanclaudecolin.org](http://www.jeanclaudecolin.org)



[www.jeanclaudecolin.org](http://www.jeanclaudecolin.org)



[www.jeanclaudecolin.org](http://www.jeanclaudecolin.org)